

„SINTERKLAASJE KOM MAAR BINNEN MET JE KNECHT“

Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht,
want we zitten allemaal even recht.
Misschien heeft u wel even tijd,
voordat u weer naar Spanje rijdt.



Sinterklaasje kom maar even bij ons aan,
en laat uw paardje maar buiten staan.
En we zingen en we springen en we zijn zo blij,
want er zijn geen stoute kinderen bij.

En we zingen en we springen en we zijn zo blij,
want er zijn geen stoute kinderen bij.

