



De Herdertjes Lagen Bij Nachte



De herdertjes lagen bij nachte
 Zij lagen bij nacht in het veld
 Zij hielden vol trouwe de wachte
 Zij hadden hun schaapjes geteld
 Daar hoorden zij, d engelen zingen
 Hun liederen vloeiend en klaar
 De herders naar Bethlehem gingen
 't Liep tegen het nieuwe jaar



Toen zij er te Bethlehem kwamen
 Daar schoten drie stralen dooreen
 Een straal van omhoog zij vernamen
 Een straal uit het kribje benee
 Daar vlamd' er een straal uit hun ogen
 En viel op het Kindeke teer
 Zij stonden tot schreiens bewogen
 En knielden bij Jesus neer



Maria die bloosde van weelde
 Van ootmoed en lieflijke vreugd
 De goede Sint Jozef hij streelde
 Het Kindje der mensen geneugt
 De herders bevalen te weiden
 Hun schaapkens aan d'engelenschaar
 Wij kunnen van 't kribje niet scheiden
 Wij wachten het nieuwe jaar

